

De Rode Ridder

DE NACHTRIDDERS



WILLY VANDERSTEEN

DE NACHTRIDDEERS



Tekst en tekeningen: Karel Biddeloo
Inkting: Urssla Lundmark en Karel Biddeloo
Kleur: Hannelore Vantieghem

S

Standaard Uitgeverij
Antwerpen

ANDERMAAL HERLEEST TOVENAAR MERLIJN EEN DER EPISODEN UIT ZIJN KRONIEKEN, EEN GEHEIM DAGBOEK UIT DE TIJD VAN KONING ARTHUR EN DE RONDE TAFEL.



IN DIE DAGEN TE ABERAYE BAY, VROEGER EEN WELVAREND VISSERSSTADJE, MAAR NU VERVALLEN EN VERLATEN...



UIT DE HALF INGESTORTE KERKTOREN WEERGALMEN DRIE ZWARE SLAGEN VAN EEN KLOK.



Ridders van de Nacht! De volle maan is verschenen. Kom tevoorschijn!



VANUIT DE ONDERAARDESE GANGEN EN KELDERS VAN INGESTORTE HUIZEN DUIKEN RIDDERS MET EEN ZWARTE MANTEL OP.



ZIJ VERZAMELEN ZICH ROND DE RUÏNE VAN DE TOREN WAAR EEN VREEMDE FIGUUR HEN TOESPREEKT!



Verheug u, broeders!

Ik, Kerwyn de magiër, Grootmeester van de Orde van de Nachtridders, roep u op!

Een nieuw lid zal vandaag tot onze rangen toetreden!

Maar eerst zal hij, zoals onze orderegel het voorschrijft, een levensgevaarlijke proef moeten doorstaan! Laat de kandidaat aantreden!



OP DE RIVIER NADERT EEN
KLEIN VISSERSBOOTJE ONGE-
MERKT DE RUÏNES VAN ABERAYE
BAY. AAN BOORD BEVINDT
ZICH EEN SPION VAN
KONING ARTHUR...



... SIR CEDRIC VAN DEVONSHIRE!



Hier is
de nieuwe
kandidaat...
Kandrall...
geboeid en
geblinddoekt!



Ik zal alle mogelijke
bevelen opvolgen, Groot-
meester!



Die man
in het zwart
herken ik!

De
'Naamloze Ridder'
waarmee we al te
maken kregen in
Camelot! (1)
Ik moet dichterbij
geraken!

3

OP DE TOP VAN DE
KERKTOREN ZIJN TWEE
GESTALTEN VERSCHENEN.



Ben je
bereid tot de
ultieme proef,
Kandrall?

(1) ZIE HET GELUKKIG ALBUM.

VOORZICHTIG VERLAAT CEDRIC ZIJN BOOTJE. HIJ SUIPT
GERUISLOOS NAAR DE OEVER OM HET GESPREK PETER TE
KUNNEN VOLGEN.



Niemand,
trouwe
neem
blind-
weg!

mijn
discipel,
Kandrall's
doek

KANDRALL!
Dit is mijn
bevel...
Spring in
de diepte!
SPRING!!!



Aaah!!!
Maar dat
is... zelf-
moord!!!

4



Julle zijn gek! Ik spring niet!

Kijk eens naar beneden, Kandral!... vlak voor je... Wat zie je daar?



NET BOVEN DE BEGANE GROND IS EEN STEVIG VALNET GESPANNEN.



Je leven is nooit in gevaar geweest. Maar nu wel, want je hebt gefaald!



Genade! Genade, Grootmeester! Geef me nog een kans!



OP DAT OGENBLIK VERSCHIJNT ER EEN VROUWELIJKE GESTALTE, GEWAPEND MET EEN KRUISBOOG.

5



Azizah... mijn geliefde dochter! (1) Je komt net op tijd om een mislukte kandidaat te zien sterven... Of wil je zijn nutteloze leven misschien liever zelf beëindigen?



Vader, je hebt me opgeleid om met je vijanden op alle mogelijke manieren af te rekenen... door het gebruik van verschillende wapens en van gif, door list en bedrog... maar het opruimen van een lafaard laat ik aan anderen over!



HA! HA! HAHAHAAAA!!! Je hebt volkomen gelijk, Azizah. Je hoeft je talenten niet aan die mislukkeling te verspillen! Hij krijgt zijn verdiende loon wel!



Wie zal hem om het leven brengen?

6



O P EEN TEKEN VAN KERWYN...

... DUWT NIEMAND DE WEERLOZE KANDRALL IN DE DIEPTE.



AAAAGGH!!!



GEDRIC KAN EEN KREET VAN AFGRIJZEN NIET ONDERDRUKKEN...

We worden bespied!
Daar! GRIJP HEM,
dood of
levend!

MET EEN IJSELRIJKE GIL
SUIST KANDRALL ZIJN
ONDERGANG TEGEMOET.



Ze zitten me op de
hielen! Mijn bootje!
M'n enige kans!



Laat hem niet
ontsnappen, horen
jullie?!



Wees gerust, vader,
die ellendeling komt geen
stap verder
meer!



MET VASTE HAND
RICHT AZIZAH HAAR
KRUISBOOG EN...

... GEDRIC WORDT DODELIJK
IN DE RUG GETROFFEN.



HOEWEL ZIJN KRACHTEN HET BEGEVEN, STROM-
PELT CEDRIC MET AL ZIJN WILSKRACHT VOORUIT.



Mijn opdracht...
Ik moet de koning
waarschuwen...
Volhouden, of
alles is verloren!



CEDRIC WAADT DOOR HET SLUIKERIGE WATER NAAR ZIJN BOOTJE.



Sneller! Zo dadelijk
ontglijpt hij ons nog!
Lopen,
mannen!



MET EEN WANHOPIGE SPRONG BEREIKT CEDRIC ZIJN BOOTJE...



Vervloekt! De stroming
voert hem mee! Die halen we
niet meer in. De Grootmeester
zal razend zijn!



DE ZIELTOGENDE RONDE-
TAFELRIDDER VERDWIJNT IN DE
INVALLENDE DUISTERNIS, DIE ALS
EEN MANTEL OVER DE RIVIER
NEERDAALT...

K ERWYN GAAT ALS EEN BEZETENE
TEKEER ALS HIJ BESEFT DAT ZIJN
PROOI VERDWENEN IS.



Kalmeer toch, vader...
Ik heb die spion dodelijk
geraakt. Hij zal niet meer
kunnen voortvertellen wat
hij hier gezien of gehoord
heeft!

Hmm... nu
ja... goed
dan.



Verzamel jullie
rond mij, ...



Blijf daar
niet als een stommeling
bovenop de toren staan,
Niemand! Kom als de
bliksem naar beneden,
begrepen?!

... Ridders van de Nacht!
Ik zal jullie uitleggen wat
mijn plannen zijn!



Zoals jullie weten ging Aberaye
Bay, eens een welvarende stad,
tenonder door de herhaalde
overstromingen van de
rivier. Welnu, dat
zal niet meer
gebeuren!

Want sedert
onze laatste vergadering
hier is er heel wat veranderd!
Kijken jullie eens naar de
rivieroever!



Ik liet een stelsel van sluizen
aanleggen, zodat de watervloed in
bedwang wordt gehouden!

Maar er is nog meer!
Véél meer! Volgen jullie
mij, we gaan eens een
kijkje onder de grond
nemen!

GLUINDEREND TROONT DE GROOTMEESTER ZIJN VOLGELINGEN MEE NAAR EEN UITGESTREKT ONDERGRONDS LABYRINT.



Alles werd grondig verbouwd volgens mijn plannen!



Ziehier een wapenopslagplaats met een voorraad levensmiddelen. Voldoende om een beleg te doorstaan! En dit is pas een begin!

EEN VAN DE NACHTRIDERS WIJST ER GESPANNEN...



Sir Cedric is gedood, maar koning Arthur had nog een andere spion uitgezonden... Ik, Sir Bedivere! Met geld kan je zelfs een Nachtridder omkopen!

13



Hierlangs! Dit is het hospitaal, waar onze gewonde medebroeders dag en nacht de beste verzorging krijgen!

Natuurlijk is hiervoor een medische staf aanwezig!



De beste dokters, chirurgijnen en ziekenzusters die er te vinden zijn!



Krankzinnig! Welke snoodaardige plannen worden hier uitgebroed?!

Grootmeester, dit alles maakt deel uit van een groot opzet! Maar ik heb een vraag!



Wij allen hebben u onvoorwaardelijke trouw gezworen, maar wat is uw uiteindelijk doel?

Geduld!
Ik leg jullie zo dadelijk alles uit. Maar kijk eens hoe Aberaye Bay ondergronds veranderd is! Volg mij!



Hier bevinden zich stallen voor een grote groep ruiters! Het ondergrondse Aberaye Bay zal onze basis zijn, van hieruit kunnen we acties ondernemen, en bij een tegenaanval een beleg doorstaan!



En... er is ook ruimte voor ontspanning en vertier! Volgen jullie maar!



In deze weelderig ingerichte vertrekken bied ik jullie een luisterrijk feest aan, ter ere van de NACHTRIDDERSI

Dit uitgelezen vrouwelijk gezelschap zal ieder van jullie vermaken!



IN EEN NABIJE ZAAL STAAN GEDEKTE TAFELS EN WACHTEN MOOIE VROUWEN DE NACHTRIDDER S OP.



Neem plaats! Ik leg jullie mijn plannen uit, maar... eerst de helmen af!



ONDER HUN HELMEN DRAGEN DE NACHTRIDDER S EEN MASKER DAT HUN GELAAT VERBERGT.





SIR BEDIVERE IS
VERVULD VAN
AFGRUIZEN.

Een duivels plan!
Koning Arthur moet zo
snel mogelijk op de
hoogte gebracht
worden!



0 PEENS VOELT DE RIDDER HET KOUDE
LEMMET VAN EEN ZWAARD IN ZIJN NEK!

Wel, wat doe
jij hier?

Waarom ben je
niet bij de anderen?
Sta op!



0 NGEMERKT
VERLAAT
BEDIVERE DE
BIJeenKOMST.

Oef, dat
ellendige masker is
af. Nu een bondig
verslag schrijven!



Geef dat perkament hier!
En geen geintjes, of ...



Hier heb je het!
Asjeblief... pak maar
aan!



WHAK!

En dit
krijg je er
nog bij!!!

OEAAGH!



Die is even buiten strijd! Nu heb ik de kans om mijn verslag naar de Koning te sturen!



B EDIVERE HAALT EEN LEDEREN KOKER ONDER ZIJN MANTEL UIT. DAARIN ZIT EEN POSTDUIF VERBORGEN.



Ik heb het perkament aan een poot van de duif gebonden. Naar Camelot!



P LOTSELING...



Jij zult een en ander moeten uitleggen, vriend! Ik zou niet graag in je schoenen staan!



A LS BEDIVERE WEER BIJ KENNIS KOMT, IS HIJ VASTGEKETEND.

Wel, wel, Sir Bedivere! Wie had ooit gedacht een Ronde-Tafelridder in de rangen van de Nachtridders aan te treffen?



Maar we wantrouwen je al een tijdje en Niemand heeft je in de gaten gehouden!

Later zal ik je verhoren... desnoods met foltering. In afwachting ben je onze gast! Hahahahaha!

Ellendeling!



Vader! Deze koker... Bedivere heeft een postduif gestuurd!

Vervloekt! Dan moet ik onmiddellijk handelen! Pak je kruisboog en kom mee, Azizah!



Schiet een pijl af,
Azizah! Naar de
hemel!



Maar vader... die
duif is allang buiten
schot!



DESONDANKS
GEHOORZAAMT
AZIZAH EN...



... KERWYN HEFT BEZWEREND DE HANDEN.



MET TOENEMENDE SNELHEID
SUIST DE PIJL DOOR DE
NACHT!



UREN LATER ZWEEFT DE
POSTDUIF MET BEDIVERES
VERSLAG BOVEN DE
TORENS VAN CAMELOT.



MAAR DE PIJL VAN
KERWYN IS ZIJN
PROOI DICHT
GENADERD!



SCHIJNBAAR DIEP IN SLAAP
VERZONKEN, ZIT MERLIJN BIJ
HET OPEN RAAM.



OPEENS SPERREN DE
OGEN VAN DE MAGIER ZICH
OPEN.



OP ZIJN
BEURT
STREKT
MERLIJN
ZIJN HAND
UIT NAAR DE
NACHTHEMEL.



DAAROP WIJKT KERWYNS PIJL AF VAN ZIJN
KOERS EN Slaat TE PLEITTER TEGEN DE
KASTEELMUUR.



EVEN
DE DUIF
HIJ

LATER HAALT MERLIJN
BINNEN EN LEEST
BEDIVERES VERSLAG.

Mijn God!
Ik moet
meteen
handelen!



Merlijn heeft ons
ontboden, Lancelot!

En dat in
het holst van de
nacht, Johan! Er
moet iets aan de
hand zijn!



Vrienden...
Jullie weten dat er
zonderlinge geruchten de
ronde doen over
Aberaye Bay!

Inderdaad, Merlijn.
Zorgwekkend genoeg om twee
Ronde-Tafelridders, Cedric en
Bedivere, uit te sturen voor
een onderzoek! Heb je al
nieuws van hen?



Alleen van Bedivere! Een ver-
slag... de Nachtridders, een myste-
rieuze orde, houden zich schuil in de
ondergrondse ruïnes van Aberaye
Bay... Ze worden geleid door een
geheimzinnige gemaskerde...
En beramen onze ondergang!
Een van de Nach-
ders is niemand
der dan de 'Naam-
Ridder'! (1)

Ik hoop dat we
die schurk dit
keer te pakken
krijgen!

(1) ZIE HET GELIJKNAMIGE ALBUM.



We zouden Aberaye Bay kunnen overvallen met de Ronde-Tafelridders,
maar een strijd in de ondergrondse ruïnes zou veel mensen-
levens kosten. Begeef jullie ter plaatse en probeer een
andere oplossing te zoeken! Maar kijk goed uit. Misschien
zijn Bedivere en Cedric al in handen van de
vijand gevallen!



PLOTS WORDT ER HEFTIG OP DE
DEUR GEBONSD.



Heer Merlijn!
Ik heb zeer
slecht nieuws.
Gelieve mij te
vergezellen!



Sir Cedric werd
door vissers stervend
gevonden in een boot...
met een pijl in de rug!



Arme Cedric...
Dat waren zijn
laatste
woorden!

God hebbe
zijn ziel!



Ik ga de
hofkapelaan op de
hoogte brengen, zodat
hij het nodige kan
doen voor de
begrafenis van
Sir Cedric!



Ik
geloof niet
dat hier nog
hulp kan
baten!



MAAR CEDRIC
STAMELT
NOG
ENKELE
WOOR-
DEN.

... De Nachtridders...
in Aberaye Bay...
Gemaskerde leider...
zijn dochter...
Azizahl!



Johan... Lancelot!
Rij uit... en wees
voorzichtig, want in
Aberaye Bay loert de
dood! Ik reken op jullie
om klaarheid te brengen
in deze zaak!



BEIDE RIDDERS VERTREKKEN ONMIDDELLIJK. TWEE DAG-
REIZEN LATER ZIJN ZE ABERAYE BAY GENADERD.



Het terrein wordt
steeds drassiger,
Lancelot! We gaan
beter te voet
voort...



Ik hoop
dat we nog op
tijd komen om
Bedivere te
redden!



Ik maak
me ook
zorgen
over hem,
Lancelot.

Uitstekend, Johan.
Dan is de kans ook kleiner
dat we worden
opgemerkt!

BEIDE MANNEN SUIPEN BEHOEDZAAM DOOR HET HOGE RIET NAAR DE OEVER VAN DE RIVIER, VANWAAR ZE ABERAYE BAY KUNNEN OBSERVEREN.



Hoe komen we dichterbij zonder ontdekt te worden?

Ik heb een idee.
Trek je zwaard, Lancelot!



DE TWEE RIDDERS SNIJDEN EEN AANTAL RIETSTENGELS AF EN BINDEN DEZE SAMEN TOT EEN BUNDEL.



HIERACHTER VERBORGEN BEGINNEN ZE LANGZAAM NAAR DE OVERKANT TE ZWEMMEN.

ZONDER ENIGE HINDERNIS OP HUN WEG TE ONTMOETEN, BEREIKEN JOHAN EN LANCELOT DE OVERZIJDE VAN DE RIVIER.



Dat verliep goed, Johan!

We kunnen meteen aan wal gaan!



Nog niet, Lancelot! Kijk, daarboven!



Twee schildwachten!
De minste beweging kan ons verraden!



MAAR DE TWEE NACHTRIDERS HEBBEN NOG GEEN ONRAAD BEMERKT.

Nog twee uur voordat we afgelost worden! Ik ben het beul!

Blijf hier, anders zal de Grootmeester ons straffen!



Wat nu?

We mogen geen tijd verliezen, we moeten hen uitschakelen!



INMIDDELS HEEFT KERWYN DE FEESTZAAL VERLATEN.

Bijna nacht... ik heb al te veel gedronken... mijn bezoekers moeten intussen aangekomen zijn en mij opwachten op de afgesproken plek!



OP EEN VAN DE TRAPPEN VAN DE RIJNES WACHTEN TWEE MANNEN KERWYN OP.

Gegroet, Grootmeester! Ik heb woord gehouden!



DE MAN DIE HET WOORD NEEMT IS LODOGRAN, STIEFVADER VAN GUINEVERE EN EEN HEIMELIJK TEGENSTANDER VAN ARTHURS IDEALEN. (1)

Het was heel moeilijk, maar ik heb de man gevonden die aan uw vereisten voldoet. Dit is... ANNIBASI!

(1) ZIE VORIGE ALBUMS.



Je maakt me nieuwsgierig! Annibas, jij bent dus een minstreel, acrobaat en goochelaar?



EEN HEEL EIND DAARVAN-DAAN HOORT BEDIVERE VAGE STEMMEN, DIE DOORDRINGEN TOT IN ZIJN KERKER.

Het geluid draagt ver in deze ondergrondse gangen! De stemmen zijn vervormd, maar ik kan toch alles verstaan!

Ik heb een speciale opdracht voor je, Annibas. Je zult schatrijk worden als je die uitvoert!



U kunt op mij rekenen, Grootmeester. Ik kan elke opdracht aan... voor geld doe ik alles!



Die gemaskerde beraamt een vuile streek!



Dit zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn...

Kun je met ballen goochelen, Annibas? Laat me eens zien wat je kunt!



Zeker, hier heb ik het nodige!



Let op, ik begin!



A NNIBAS SPRINGT VOORTDUREND IN HET ROND TERWILJ HIJ DE KLEURIGE BALLEN BLIKSEMSNEL DOOR DE LUCHT LAAT WERVELEN.



Hahahal!! Heel goed! Je bent een meester in je vak, Annibas!



D AN HAALT KERWYN EEN GLAZEN BOL UIT ZIJN MOUW TEVOORSCHIJN.

B EHENDIG VANGT ANNIBAS DE BOL OP.

Ik heb hem! Wat is de bedoeling, Grootmeester?



Dat zal je snel duidelijk worden. Maar laat die glazen bol NIET VALLen, begrepen?

Neem deze er nog bij, Annibas!





Waarom?
Dreigt er gevaar?



Werp die bol zo
hard als je kunt
naar die muur...
Dan begrijp je
het wel!

A NNIBAS GEHOORZAAMT
KERWYN EN...



Aaaaah!!!
Zijn jullie
VOLSLAGEN
GEK?

Je had ons
alledrie kunnen
opblazen, OUWE
GEK!!!



B LIKSEMSNEL TREKT
LODOGRAN ZIJN
ZWAARD.

Wat meer respect voor de
Grootmeester! Of je moet
het voortaan doen zonder
hoofd, begrepen,
walgelijke
worm?!



Hahahaha!
Laat hem maar,
Lodogran!
Annibas heeft
meer uitleg
nodig... en
die zal ik hem
geven.



Kijk, Annibas.
Deze schat is
voor jou
als je mijn
opdracht
uitvoert!



Wat
verlangt u
van mij,
Grootmeester?
Ik doe alles
wat u
wilt!



Wel, binnenkort
zul je aan het hof
van koning Arthur
optreden!



Een gedurfd plan! Dat moet
lukken! Maar hoe geraak ik tot
bij de koning?

Annibas,
een hoge edelman als ik heeft toegang
tot de directe omgeving van de koning... Ik zal jou
aanbevelen en ik zorg er wel voor dat ik uit de
buurt ben, als je de dodelijke glazen bol naar
Arthur werpt!



Je zult met
ballen goochelen...
Er zal één glazen bol van
mij bij zijn, en die werp je
naar de koning! In de
daaropvolgende verwarring
kun je dan ontkomen en
je beloning komen
ophalen!



IN ZIJN
KERKER HEEFT
BEDIVERE ALLES
GEHOORD...

Mijn God!
Afschuwelijk! Ik moet
Arthur waarschuwen!



BEDIVERE PROBEERT TEVERGEEFS
ZIJN KETENS LOS TE RUKKEN.



IN MIDDELS...

Rust enkele uren
en vertrek kort voor
dageraad naar Camelot!
Denk om de beloning,
Annibas!

Reken op
mij, Groot-
meester!



Hier... het doosje met de
ontploffbare glazen bol...
Wees
voorzichtig,
Annibas! Want als
je dit laat
vallen...



... vrees ik
dat jij en Lodogran
als kleine stukjes in
Camelot aankomen!
HAHAHAHA!!



En nu even een
bezoekje brengen aan
onze speciale gast!



BEDIVERE HEEFT INTUS-
SEN DE MOED VERLOREN.

Ik krijg die
vervloekte
ketting niet
los!



Bevalt mijn
gastvrijheid u niet,
heer?



Kies mijn zijde!
Dan laat ik je
misschien in
leven!

Nooit, ouwe
vogelver-
schrikker! Ik heb een postduif
met een geschreven verslag van
wat hier gebeurt naar Camelot
gezonden! Ze zullen je
vervloekte ondergrondse
nest komen
uitroken!

Wel, mijn beste,
ik heb een magische pijl achter je
postduif aan gestuurd! Je bood-
schap is nooit aangekomen, dat
zweer ik je!



Arthur zal
sterven terwijl ik hier
machteloos moet
afwachten!

39



Tja, nu ik weet dat je 'n spion van
Arthur bent, kan ik me niet
inbeelden welk nut je nog voor mij
hebt! Ik zou je genade kunnen
schenken, maar je hebt 'n zware
fout begaan!



Je had mij
nooit **OUWE
VOGELVER-
SCHRIKKER**
mogen
noemen!
Daar heb
ik de
pest
aan!



Daarom krijg
je een passende straf.
Kijk goed!

Van binnenuit
kunnen de sluis-
deuren die met de
rivier in verbinding
staan, openge-
draaid worden!
ZOI



Volgens mijn
schatting heb je
nog enkele uren te
leven, ridder!!

Maar ik
kan me ook vergissen en
dan kom je veel sneller aan
je eind! **HAHAHAHA!**

40



BEDIVERE BLIJFT VER-
TWIJFELD ACHTER MET
EEN VRESELLIJKE DOOD
VOOR OGEN.



Enkele uren?
Als dat water zo blijft
stijgen, zal het vlug
afgelopen zijn. Ik ben
ten dode
opgeschreven!



INMIDDELS INSPECTEERT KERWYN DE SCHILDWACHTEN.

Hmm, ze staan
nog op hun post!
Goed voor hen, want
anders zullen ze
vreselijk gestraft
worden!



Mijn dochter en
Niemand zijn op het
feest... Ik hou niet
van drukte en ga
liever wat
rusten.



ONDERTUSSEN, BIJ DE RIVIER...

Het is donker...
We hebben lang
genoeg gewacht,
Lancelot!

Eindelijk
actiel!



GERUISLOOS
KOMEN BEIDE
RIDDELS
UIT HET
WATER EN
BEKLIMMEN
ZE DE
STADS-
MUUR.



Hé! Mijn
voet?!



YAAAH!



LANGELOT STELT DE TWEEDE WACHTER
MET 'N STEVIGE KLAAP BUITEN GEVECHT.



Die zal
geruime tijd
buiten westen
blijven!

Dan ligt
de weg naar
Aberaye Bay
open,
Lancelot!



A L SPOEDIG STOTEN DE RIDDERS OP HET
NETWERK VAN SLUIZEN.



Een goedendag,
volledig van staal!
Een geducht wapen...
dat kan nog van
pas komen!



Dit alles werd na de
ondergang van Aberaye Bay
heropgebouwd, Lancelot...
Nu de dreiging van een
overstroming afgewend werd,
is de stad weer bewoonbaar!
Dit is het bolwerk van de
Nachtridders!

43



B EHOEDZAAM ZOEKEN
JOHAN EN LANCELOT ZICH
EEN WEG TUSSEN DE
VERVALLEN HUIZEN VAN
DE BINNENSTAD.



Geen levende
ziel op straat!
De stad is volledig
uitgestorven!

Dat is
maar
schijn!

We moeten
onder de grond
zoeken... in
kelders en
gangen! Hopelijk
is Bedivere nog
in leven!



M AAR BEDIVERES TOESTAND
IS MEER DAN HACHELIJK!

44

NADAT ZE VIA EEN KELDERTRAP AFGEDAALD ZIJN, DRINGEN BEIDE RIDDERS STEEDS DIEPER DOOR IN DE ONDERGRONDSE WERELD VAN ABERAYE BAY.

Opgepast,
Lancelot,
ik hoor
voetstappen!



TWEE DRONKEN
NACHTRIDDE
STROMPELEN ZIN-
GEND EN BRALLEND
DOOR DE GANG.



Er is
blijkbaar een
feest aan de
gang. Laten we
die twee
volgen!



45

Een drinkgelag!
Alle duivels, ik herken
NIEMAND! (1) Met die
schurk heb ik nog een
rekening te
vereffenen!
Ik zal
hem...

DE TWEE NACHT-
RIDDE
VERDWIN-
NEN IN EEN RUIME
ZAAL.



Later
Lancelot! Het
verontrust me dat hun
geheimzinnige leider
niet hier is... Laten we
Bedivere trachten te
vinden!

(1) ZIE 'DE NAAMLOZE RIDDER'.



INMIDDELS ZIJN LODOGRAN EN
ANNIBAS KLAAR OM AF TE REIZEN
NAAR CAMELOT.

Als we nu
vertrekken, zijn we
rond de middag aan
het hof van koning
Arthur!



46



Hoe sneller ik de aanslag op Arthur kan uitvoeren, hoe vlugger ik terug ben om mijn schatkist op te halen! In galop, Lodogran!



Rij maar op, stompzinnige dwaas! Je weet al te veel om in leven te blijven.

Zodra Arthur dood is, zul je door mijn hand sterven en daarna zal IK de schatkist in bezit nemen! Kerwyn heeft alles voorzien!



1 TUSSEN ZOEKEN JOHAN EN LANCELOT VOORT NAAR BEDIVERE.



Luister, Lancelot... Het is alsof er stromend water kolkte in die donkere gang!



1 NMIDDELS WORDT BEDIVERES TOESTAND HOE LANGER HOE KRITIEKER EN OPEENS...



... WORDT HIJ DOOR DE STROMING ONDER WATER GEZOGEN.



Daar! Bedivere! Mijn God, hij verdrinkt!

Ik krijg hem daar zo uit!



Johan! Lancelot! Dank... Dat was op het nippertje! We moeten naar Camelot... Koning Arthur is in levensgevaar!



NADAT BEDIVERE ALLES HEEFT UIT-GELEGD...

Dus die goochelaar en een hooggeplaatste hoveling zijn vertrokken naar Camelot om een aanslag op Arthur plegen?

We moeten meteen handelen, Johan!



Lancelot, vertrekken jij en Bedivere naar Camelot... Ik blijf hier om de Nachtridders een flinke verrassing te bezorgen!



BEDIVERE EN LANCELOT SLAGEN ERIN OM TWEE PAARDEN UIT DE STALLINGEN TE HALEN.



INMIDDELS BE-GINT JOHAN HET MECHANISME VAN DE SLUIZEN TE Vernielen!

49



Alle duivels... kijk hier... verse sporen van twee ruiters! Annibas en de geheimzinnige hoveling zijn al op weg naar Camelot! We moeten hen achterna!

Hun voorsprong...



AARGH!



LANCELOT LAAT ZIJN PAARD STEIGEREN EN AZIZAH DEINST ACHTERUIT.

Goed dat ik een luchtje kwam scheppen... Nu jij nog, Lancelot!



ZE STRUIKELT EN STOOT HAAR HOOFD TEGEN EEN MUUR, WAARNA ZE BEWUSTELOOS NEERVALT.

50



LANCELOT ONTFERMT ZICH OVER DE ZWAARGEWONDE BEDIVERE EN LEGT EEN NOODVERBAND AAN.

Hij heeft veel bloed verloren en is bewusteloos. Hij kan me niet meer naar Camelot vergezellen!



Ik moet dus alléén trachten de koning te redden. Maar dan moet ik Bedivere achterlaten! Een vreselijke keuze...



EEN ONGEWOON GELUID DOET LANCELOT HET HOOFD OMWENDEN.



DE SLUIZEN VAN ABERAYE BAY ZIJN OPENGEGAAN...

... EN DE RIVIER STROOMT KOLKEND DE VERVALLEN STAD BINNEN!



DE RODE RIDDER HEEFT ZIJN DOEL BEREIKT EN HAAST ZICH TERUG NAAR ZIJN VRIENDEN...



Bedivere buiten strijd? Dat is een tegenvaller. We kunnen hem niet alleen laten. Ik zal die vrouw met de kruisboog alvast knevelen, zodat ze geen alarm kan slaan!



Hemel! Ze bloedt uit neus en oren... een schedelbreuk... zij is dood!



Johan! Ik zal hier bij Bedivere blijven... De Nachtridders zullen zich niet om ons bekommeren, zij vechten voor hun leven in de overstroomde kelders!

Maar... ik herken haar... De vermomde non die het zwarte klooster was binnengedrongen om Guinevere te vermoorden! (1)

Rij jij als de weerlicht naar Camelot!

Afgesproken, Lancelot... Ik zal de moordenaars trachten in te halen en stuur zo snel mogelijk hulp naar hier!



INMIDDELS ZITTEN DE NACHTRIDERS ALS RATTEN IN DE VAL. ALLE GANGEN WORDEN OVERSPOELD DOOR HET BINNENSTROMENDE WATER.



DE RODE RIDDER VER-TREKT IN VLEGENDE VAART.

Als ze Camelot vóór mij bereiken, is Arthur ten dode opgeschreven!



NADAT JOHAN ENIGE TIJD GEREDEN HEEFT, WIST EEN PLOTSE REGENVLAAG DE SPOREN VAN ZIJN VOORGANGERS UIT.

Vervloekt! Dat zal me kostbare tijd doen verliezen!



INMIDDELS WORDT KERWYN DOOR HET WASSENDE WATER IN ZIJN SLAAPVERTREK VERRAST.

Help! Is er dan niemand die mij komt redden? HELP!



KERWYN'S LEERLING LAAT ZIJN MEESTER NIET IN DE STEEK!

Hier ben ik, meester! We vinden wel een uitweg!

Eindelijk! Niemand, haal me hieruit!



LANCELLOT WAGHT BIJ BEDIVERE...

De noodkreten uit de kelders zijn verstomd. De Nachtridders zijn allemaal verdronken... Hopelijk stuurt Johan snel hulp!





UREN ZIJN VOORBIJGEGAAN... LODOGRAN EN ANNIBAS HEBBEN CAMELOT BEREIKT EN OP AANBEVELING VAN LODOGRAN MAG ANNIBAS OPTREDEN VOOR ARTHUR EN GUINEVERE.



Dit is een schitterend optreden! Waar heb je die begaafde artiest gevonden, Lodogran?

Wel, Sire, op weg hierheen heb ik Annibas toevallig ontmoet op een marktplein waar hij optrad. Ik dacht wel dat hij ons enkele uren aangenaam vertier kon bezorgen!



En Annibas kan niet alleen ballades zingen en heldendichten voordragen. We zullen nu getuige zijn van een heel bijzonder goochelnummer!

VELE MIJLEN DAARVANDAAN ZIJN KERWYN EN NIEMAND ERIN GESLAAGD UIT DE ONDERGRONDSE HEL VAN ABERAYE BAY TE ONTSNAPPEN. ZIJ HEBBEN ZICH OP EEN STUK WRAKHOUT MET DE RIVIER LATEN MEEDRIJVEN.



Dit is ver genoeg, meester. Hier kunnen we aan wal gaan!

Dat werd tijd!



Mijn kleren zijn helemaal doorweekt!

Ik zal wat hout zoeken en dan drogen we onze kleren bij een vuur.

Mijn geheime basis is vernietigd en mijn Nachtridders zijn allen omgekomen! Maar dat deert mij niet. Want Arthur zal niet lang van zijn triomf genieten... Als Annibas mijn glazen bol naar hem werpt, is het rijk van koning Arthur voorbij!





Uw dochter heeft zich nog niet bij ons gevoegd, meester! Bent u niet ongerust?

Nee, Azizah is slim en handig genoeg om zich uit de slag te trekken!



INTUSSEN...

En dan nu, doorluchtig gezelschap, een goochelspel met glazen bollen!



IN EEN ZIJGANG VAN DE TROONZAAL IS DE RIJZIGE GESTALTE VAN MERLIJN VERSCHENEN.



OP DAT OGENBLIK RIJDT EEN RUITER SPOORSLAGS CAMELOT BINNEN.



God geve dat ik nog op tijd bij Arthur geraak!



OP DAT OGENBLIK VOLTREKT ZICH EEN DRAMA IN DE TROONZAAL!



JOHAN IS ER GETUIGE EEN ZWARE ONTPLOFFING SLAAT IN DE KASTEELMUUR GROTE STEERVLAM NAAR SCHIET.

VAN HOE EEN BRES EN EEN BUITEN



Mijn God! Het is te laat! Alles is verloren! Arthur! ARTHUR!



MAAR ALS JOHAN DE TROONZAAL BINNENSTORMT, ZIET HIJ HET VERMINKTE LIJK VAN... ANNIBAS!

Sire! U bent ongedeerd, evenals uw gemalin! Goddank! Wat is hier gebeurd?

Het stond in de sterren geschreven dat Arthurs leven vandaag gevaar zou lopen. De aanslag vond plaats... Maar ik heb de dodelijke glazen bol met mijn toverstaf terug naar de goochelaar gestuurd!



Hopelijk begaat de koning geen vreselijke fout! Ik vertrouw Lodogran niet, maar moet me bij het besluit van Arthur neerleggen...



Sire! Volgens Bedivere zou een hooggeplaatste hoveling die vervloekte goochelaar toegang tot Camelot hebben verschaft! Lodogran, wat heb jij hierop te zeggen?

Wat een onzinnige aanklacht, Sire! U weet al dat ik Annibas bij toeval heb ontmoet... Geloof u dat ik Guinevere, mijn eigen stiefdochter, in gevaar zou brengen? Laat mij een onderzoek instellen om de echte schuldige te vinden!

Goed, Lodogran. Ik blijf je mijn vertrouwen schenken!



Sire, met uw welnemen vertrek ik met een aantal ridders terstond naar Aberaye Bay om Lancelot en Bedivere op te halen!



NOG VOOR HET INVALLEN VAN DE NACHT ZIJN JOHAN EN DE RONDE-TAFELRIDDERS TER PLAATSE EN DOORZOEKEN ZE ABERAYE BAY.

DE STAD LIGT ER DOODS EN VERLATEN BIJ... IN EEN VAN DE ONDERGRONDSE RUIMTEN TREFT MEN LANCELOT EN BEDIVERE AAN. ANDERE OVERLEVENDEN WORDEN NIET GEVONDEN. OOK KERWYN EN NIEMAND ZIJN SPOORLOOS.

Zou die geheimzinnige leider van de Nachtridders en z'n leerling, Niemand, ontkomen zijn? Dan zullen ze in de toekomst vast opnieuw toeslaan! In ieder geval zal ik Lodogran vanaf nu goed in de gaten houden...



Merlijn, is het mogelijk er zich een verrader aan mijn hof bevindt?

dat

Dat kunnen we helaas nooit helemaal uitsluiten, Sire... Maar zonder harde bewijzen kunnen we niemand in beschuldiging stellen. We moeten waakzaam blijven!



EN MERLIJN SUIJT WEER EEN EPISODE VAN ZIJN KRONIEKEN AF.

EINDE



De Rode Ridder

Niet vermelde titels verschenen alleen in zwart-wit en zijn niet meer verkrijgbaar.

ALBUMS VERKRIJGBAAR IN KLEUR:

1. Het gebroken zwaard
2. De gouden sporen
3. Het Veenspoek
4. De Parel van Bagdad
5. De vrijshutter
6. Het wapen van Rihei
7. De val van Angkor
8. De gouden sikkell
9. De draak van Moerdal
10. Storm over Damme
11. De Zilveren Adelaar
12. De Hoorn van Horak
13. De Vuurgeest
14. De galmende Kinkhoorns
15. De zwarte wolvin
16. Baloch de reus
17. De zeekoning
18. De witte tempel
19. Koning Arthur
20. Kerwyn de magiër
21. De wilde horde
22. De ring van Merlijn
23. Hugon de hofnar
24. De zwarte banier
40. De barst in de Ronde Tafel
41. De laatste droom
42. Het testament
43. Parcifal
44. Drie huurlingen
45. De hamer van Thor
46. De Lorelei
47. De Weerwolf
48. De Voorspelling
49. Met masker en zwaard
50. De Terugkeer
51. Excalibur
57. De verboden berg
73. De Moloch
75. De hellebron

76. De barbaar
77. De galeislaaf
78. Het verloren legioen
79. De banneling
80. De schildknaap
81. De vluchtelingen
82. Karpax, de stalen man
83. Het spook
84. De duistere bondgenoot
85. De zwarte cobra
86. De duivelszee
87. De beelden van Djomaz
88. Het oog van Toth
89. De ontvoering
90. Het dievenilde
91. Het grote geheim
92. Zygmud en de beren v. Kragero
93. Nevelsteen
94. Xanador
95. Heerser der diepten
96. De dame van de poorten
97. De vesting
98. Het bronzen gevaar
99. De gijzelaars
100. De vervloekte stad
101. De scharlaken brigade
102. De maagdenburcht
103. De gezellen van Nimrod
104. De monsterman
105. De bewaker
106. De levende doden
107. De Troglods
108. De overlevenden
109. De leeuw van Vlaanderen
110. De kraken
111. Ninja
112. De schemerzone
113. Nirwana
114. Vrykolakas

115. Prinses Kin-Lien
116. In de witte hel
117. De magische scepter
118. Gilgamesj
119. Stille getuigen
120. Het verdrinken land
121. De Zwarte Toren
122. De Duinenabdij
123. Oniria
124. Necronomicon
125. Medusa
126. De duivel van de Lichtenberg
127. De rode herberg
128. De Boeienkoning
129. Hydra
130. De zoon van de draak
131. De Heren van Rode
132. De slag van Woeringen
133. De Spookkaros
134. De koningmaker
135. De witte duisternis
136. Sol Invictus
137. De Slangegod
138. Het Toernooi
139. Bloed in de branding
140. De doodsvlinders
141. De Tuin van Eden
142. De rattenkoning
143. Prins der duisternis
144. De Alchemist
145. De Steen der Wijzen
146. De zwarte spiegel
147. Het levenselixir
148. De Bierkoning
149. De groene steen
150. Klingsor
151. Mysterie op Ararat
152. Lyonesse
153. De toverstaf

154. De slavenmeester
155. Montsalvat
156. De Graakoning
157. Avalon
158. De duivelstuin
159. De waterdemon
160. Het gouden masker
161. Catacomben
162. Nemesis
163. De holle aarde
164. Reis naar Atlantis
165. Magiërs van Atlantis
166. De drakenmeester
167. Het masker van de draak
168. Fata Morgana
169. De Maangodin
170. De woudgeest
171. De boetelingen
172. De heksenmeester
173. Het zwarte teken
174. De erfgenaam
175. De naamloze ridder
176. Het drakengraf
177. De veldtocht
178. Het klooster van de dood
179. De Nachtridders

Fl. 7,50



9 789002 203794

06/00